

Nieuwsbrief FCFA Januari 2018



In deze nieuwsbrief van Foundation Care For All blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2018. FCFA heeft dit jaar een aantal prachtige projecten (en samenwerkingen) gestart, doorgezet en afgerond.

Ondertussen is het bijna drie jaar geleden dat Nepal getroffen werd door een aantal zware aardbevingen en FCFA heeft ook het afgelopen jaar bijgedragen aan de wederopbouw van het land.

Samen met verschillende organisaties, waaronder Samaanta Foundation, Care For All- Nepal en Legal Together en met ingang van 2018 ook met Stichting Bombo, wil FCFA projecten waarmaken ter bevordering het toekomstperspectief van Nepalezen

In deze nieuwsbrief vindt u een korte update van de projecten, een verslag over de Missie Fancy Fair in Rijsbergen, de reisverslagen van verschillende groepsgenoten van de Kin San Tai Chi Academie (een van onze trouwste donateurs die een groepsreis gemaakt hebben afgelopen oktober) en kijken wij vooruit naar 2018.

*Om in 2018 en in de komende jaren de mensen in Nepal te kunnen blijven steunen en helpen, doen wij graag een beroep op uw om een donatie over te maken (zie gegevens onderaan deze pagina *). Momenteel zamelt FCFA geld in om de nieuwe lokalen van de Pashupati School (mede mogelijk gemaakt door donaties van FCFA) van nieuw meubilair te voorzien. Meer informatie over dit project vindt u in deze nieuwsbrief. Veel dank voor uw bijdrage.*



* Foundation Care For All – The Netherlands

Stichting Foundation Care For All is opgericht op 8 september 2006. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20127327.

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Stichting Foundation Care For All - IBAN nr. NL20RABO 0126298157 – Rijsbergen - www.fcfa.nl

Missie Fancy Fair in Rijsbergen

Sinds haar oprichting in 2007 heeft FCFA reeds meerdere keren een donatie ontvangen vanuit Fancy Fair Rijsbergen. In deze nieuwsbrief willen we u graag kennis laten maken met dit bijzondere initiatief.

De oorspronkelijke naam is Missie Fancy Fair Rijsbergen. In 2017 was het de 82e keer dat de stichting haar jaarlijks evenement organiseerde. In de beginjaren was het vooral bedoeld om geld in te zamelen voor Rijsbergenaren die als missionaris actief waren in de ontwikkelingslanden. Allerlei spullen werden door vele mensen gratis gemaakt (handwerken etc.) en op die dag verkocht. Ook veel spelletjes, wedstrijden en kleine attracties werden gehouden. Heel Rijsbergen liep hier voor uit om het ultieme doel, geld inzamelen voor de missionarissen, te ondersteunen. Er was heel veel financiële steun van de lokale ondernemers.

Later is men begonnen met het organiseren van een feestweekend, met optredens van plaatselijke muziekbands, zangers en zangeressen, die dan gratis kwamen optreden. Er kwam heel veel (jong) publiek op af en dankzij de talrijke sponsors, loterijen en drankomzet kon er veel geld opgehaald worden. Omdat er bijna geen missionarissen meer waren, heeft men besloten om voortaan Rijsbergen goede doelen te gaan ondersteunen. Ook heeft men de werknaam gewijzigd in Fancy Fair Feestweekend Rijsbergen. Tot voor



een paar jaar geleden werd dit feestweekend altijd rond Pinksteren georganiseerd op, gedurende de loop der jaren, diverse locaties in Rijsbergen. Doordat tijdens Pinksteren er heel veel regionale evenementen waren heeft men besloten om de datum te wijzigen naar het 1e weekend van oktober. Ieder jaar wordt er een grote feesttent opgezet op een vast adres, namelijk op het parkeerterrein achter 'het Koutershof' in het centrum van Rijsbergen. Daarnaast wordt er op zaterdagmiddag voor mensen met een beperking een truckersrit georganiseerd, waarbij ruim 80 chauffeurs geheel vrijwillig hun medewerking aan verlenen. Het feestweekend trekt veel publiek en dankzij vele sponsors en de drankomzet is de opbrengst nog steeds zodanig hoog dat de Rijsbergse goede doelen elk jaar hiervan een aanzienlijk bedrag ontvangen. Dit resultaat is alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers en de bestuursleden en uiteraard de bezoekers en de sponsors.

In de afgelopen jaren ontving FCFA (opgericht door Rijsbergenaar Jelle Wouters) jaarlijks een deel van de opbrengst van de Fancy Fair en wij zijn de stichting heel erg dankbaar hiervoor.

Zie voor meer informatie over het Fancy Fair Feestweekend de website:
<http://ffeestweekend.nl/>

Stichting BomBo in Kathmandu

Tijdens een recente reis naar Nepal heeft FCFA's voorzitter Mark kennis gemaakt met Maureen van der Zandt. Maureen is de enthousiaste oprichter en voorzitter van Stichting BomBo. Stichting BomBo streeft naar een wereld waarin elk kind zich vrij en veilig kan ontwikkelen. In navolging van deze visie heeft de stichting als missie om de kwaliteit van leven te verbeteren voor kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling. Dit doet Stichting BomBo door kinderen te onderwijzen en steunen in de breedste zin van dit woord. Stichting BomBo werkt nauw samen met de lokale bevolking waardoor het kind gesteund wordt en zich kan ontwikkelen binnen de eigen cultuur met de normen en waarden die daarbinnen gelden. Om deze duurzame aanpak te verwezenlijken werft Stichting BomBo fondsen voor verschillende projecten, zoals het Milijuli Educatie Project waarin onderwijs op maat aangeboden wordt.

Momenteel is het nog niet mogelijk om lokaal (in Nepal) fondsen te werven, maar Stichting BomBo streeft naar dit doel; een duurzame toekomst.

Omdat Stichting BomBo een soortgelijke doelstelling heeft als FCFA, namelijk het uitvoeren van projecten door de Nepalese bevolking om zo een duurzame verandering te bewerkstelligen, heeft FCFA besloten Stichting BomBo in 2018 financieel te ondersteunen in de uitvoering van haar werkzaamheden. Tevens heeft partnerorganisatie Legal Together haar steentje bijgedragen door nieuw meubilair beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie over de missie en het werk van Stichting BomBo, zie de website: <http://bomboforchildren.com/>



Samaanta Foundation

De laatste jaren richt FCFA zich meer en meer op haar samenwerking met Samaanta Foundation en helpt daarin te voorzien in studiebeurzen voor succesvolle, maar kansarme jongeren. Deze stichting zet zich in om talentvolle kinderen met een uitdagende thuissituatie de kans te geven een vervolgopleiding te volgen op uitstekende onderwijsinstellingen, waartoe ze – zonder (geldelijke) steun van Samaanta – geen kans zouden hebben gehad. Het programma omvat naast een vervolgopleiding tevens volledige logies in speciale ‘Samaanta-hostels’ en een uitgebreide ondersteuning gericht op het ontwikkelen van aanvullende vaardigheden zoals computervaardigheden, Engelse taal, carrière coaching, et cetera. Inmiddels nemen maar liefst 28 jongeren deel aan het scholarship-programma en zijn de resultaten duidelijk zichtbaar: zonder uitzondering scoort iedereen bovengemiddeld binnen de gekozen opleiding. Twee studenten hebben dankzij hun uitstekende prestaties zelfs een studiebeurs veroverd in Europa!

De Samaanta Foundation vraagt van haar afgestudeerde studenten om zich in te zetten voor hun gemeenschap (pay it forward principe) door bijvoorbeeld jongeren te begeleiden in het ontwikkelen van de bovengenoemde aanvullende vaardigheden. Ook hebben de Samaanta-fellows hulp geboden na de aardbevingen van 2015 en meer recent tijdens de overstromingen in Zuid-Nepal.

In oktober 2017 kreeg FCFA’s voorzitter Mark van den Eijkel de eer om studiebeurzen uit te reiken aan twee studenten van de Samaanta Foundation. Voor hun uitzonderlijke prestaties in de afgelopen twee jaar ontvingen Sharmila en Dipesh een studiebeurs: Sharmila ontving de beurs die mogelijk gemaakt was door Legal Together en FCFA en Dipesh mocht een studiebeurs ontvangen namens Rotary club Oostburg.

Meer informatie over de werkwijze en resultaten van de Samaanta Foundation vindt u in dit artikel:

<http://samaantafoundation.org/holiday-update/>



Feestelijke opening nieuwe lokalen Pashupati School

De Pashupati school werd grotendeels verwoest tijdens de aardbevingen in april 2016 en FCFA heeft met steun van de vele donateurs ervoor kunnen zorgen dat er 5 nieuwe lokalen gebouwd konden worden. De lokale overheden hebben zorg gedragen voor de constructie van de overige 10 lokalen, welke momenteel nog in aanbouw zijn.

De officiële opening van de nieuwe lokalen van de Pashupati School werd gevierd in oktober jongstleden tijdens het bezoek van het reisgezelschap van de Kin San Tai Chi Academie. Deze Tai Chi academie heeft het, samen met de Wilde Ganzen, Legal Together en The International Black Board Organisation, mede mogelijk gemaakt dat deze lokalen opnieuw gebouwd konden worden.

FCFA zet zich nu in om deze nieuwe lokalen te kunnen voorzien van meubilair en heeft in wederom de leden van de Kin San Tai Chi Academie een voorbeeldige partner gevonden; een groot bedrag is inmiddels opgehaald en we zijn

vol optimisme om op korte termijn de opdracht voor het nieuwe meubilair te kunnen verstrekken. Mocht u een donatie willen overmaken voor dit project dan kan dit op rekeningnummer NL20RABO0126298157 ten name van Stichting Foundation Care For All o.v.v. Pashupati.



Opening Matedewal Higher Secondary School

De bouw van de Matedewal Higher Secondary School heeft in het verleden langdurige vertraging opgelopen en als u de verslagen van het reisgezelschap van de Kin San Tai Chi Academie leest begrijpt u wellicht ook waarom. Het dorp Matedewal is slecht te bereiken en vanaf Pokhara ben je al snel 3,5 uur onderweg. Daarbij heeft dit project ook geleden onder de brandstofkortingen en de schaarste aan bouwmaterialen, maar ondertussen hebben wij verheugend nieuws: ook de Matedewal HSS School is officieel geopend afgelopen oktober! Hier mochten we maar liefst 15 nieuwe lokalen in gebruik nemen!

Momenteel wordt er door de overheid een bibliotheek aangelegd en staat er een aanvraag voor een Natuurkunde lokaal uit bij de lokale overheid. FCFA wil graag Wilde Ganzen en Legal Together hartelijk danken voor hun steun bij dit project.



Kin San Tai Chi



LEGAL TOGETHER

Reisverslagen Kin Sin Chi Academie naar Nepal

In oktober 2017 trok een groep studenten van de Kin Sin Tai Chi Academie naar Nepal onder leiding van Hanneke Verduyn. Hanneke deed in 2009 drie maanden vrijwilligerswerk in Nepal bij de Stichting Cross Borders. Na terugkomst van deze bijzondere ervaring kwam zij in aanraking met Jelle Wouters en Mark van den Eijkel van FCFA en besloot zij om met haar Tai Chi Academie FCFA financieel te steunen. Dat is inmiddels alweer bijna zes jaar geleden. De ontwikkelingskansen die mensen hierdoor kregen en de mogelijkheden om meer zelfvoorzienend te worden, waren twee aspecten van FCFA die haar aanspraken.

FCFA is Hanneke (en de Kin Sin Tai Chi Academie) zeer dankbaar voor hun steun.

Hanneke geeft Tai Chi les en een deel van de opbrengsten van deze lessen wordt elke maand gedoneerd aan FCFA. Met enkele van haar leden reisde Hanneke afgelopen oktober opnieuw naar Nepal. Hier een aantal van hun ervaringen.

Koen Duits

Puurheid van mens en natuur

In oktober 2017 ging ik met een groep van de Kin San Tai Chi Academie mee naar Nepal. Het werd snel duidelijk dat ik de verwachtingen die ik in Nederland heb over bijna alles, beter kon loslaten, maar dat was meteen ook een van de dingen die ik interessant vond aan deze reis: wat gebeurt er met me in een heel andere cultuur en hoe kijk ik daardoor anders naar de cultuur waarin ik ben opgegroeid.

De eerste paar dagen waren we in Kathmandu, prachtig uitzicht op de bergen en het eten was geweldig! De cappuccino was hier en daar zelfs beter dan in Nederland. We werden rondgeleid door eindbaas en reisleider van Footprints Nepal, Ajay Pant. Na een paar dagen Kathmandu begonnen we aan onze eerste pittige wandeltocht. Het doel was het op ongeveer 1.700 m gelegen Namobuddha resort. Met elke stap werd het uitzicht mooier en ik genoot met volle teugen. Onderweg kwamen we lokale bewoners tegen die nog puurder en positiever overkwamen dan de mensen in de stad. Dit is wat me ook heel erg is bijgebleven aan Nepal, de uitstraling en openheid van de bevolking. Ondanks de armoede in Nepal zijn de mensen heel open en ontspannen; er heerst bijna overal een haast vanzelfsprekende positiviteit.

Na Namobuddha ging het richting Bhaktapur. Een prachtige oude stad die cultuur en een tijdloze sfeer ademt. Vanuit hier hadden we een dagtrip naar Herb Nepal: een organische boerderij opgezet door Ben van Ooij, die eerst als consultant in Nederland werkte maar zijn droom wilde verwezenlijken, zich ging verdie-



pen in permacultuur en - in nauwe samenwerking met de lokale bevolking - deze organische boerderij opzette die grote indruk op me maakte.

In Bhaktapur maakten we ook kennis met Mark van den Eijkel van Foundation Care For All (FCFA), de organisatie die zich samen met haar Nepalese zusterorganisatie Samaanta Foundation inzet voor mensen in Nepal, onder andere met ondersteuning in met name het onderwijs. Kinderen met veel potentie krijgen de kans om met een studiebeurs verder te leren, want in Nepal houdt het onderwijs vaak vanwege geldgebrek of te weinig gekwalificeerde leraren, voor veel kinderen al rond hun 12e op. We kregen een presentatie van Samaanta waar ook een paar van deze jonge studenten met een beurs hun verhaal deden. Deze vorm van hulp 'betaalt' zichzelf terug: met de kennis en middelen die deze kids hiermee opdoen, helpen zij op hun beurt weer hun lokale gemeenschap verder.

Later die week gingen we met Mark op bezoek bij een ander door FCFA gesteund project: de Pashupati school. Na een hobbelige rit bergopwaarts van 3,5 uur in drie jeeps met geweldige chauffeurs, werden we uitermate gastvrij onthaald door kinderen, leerkrachten, plaatselijke autoriteiten en de bevolking. In samenwerking met FCFA zijn hier vijf door de aardbeving van 2015 ingestorte klaslokalen weer opgebouwd die op deze dag feestelijk in gebruik werden genomen. Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast en dankbaar iedereen was tijdens een ceremonie met toespraken, zang en dans. Met alle liefde steun ik organisaties als FCFA en Samaanta, omdat ik met eigen ogen heb kunnen zien hoe groot hun impact is.

De rest van de reis vloog voorbij. Ajay liet ons in de jungle van Chitwan krokodillen en neushoorns van dichtbij zien - wát een adrenaline, maar ook doodeng! - en verraste ons overal met heerlijk eten en geweldige plekken om te overnachten.

Ik kan echt zeggen dat Nepal mij veranderd heeft. Nu, terug in Nederland, ben ik minder gejaagd en meer begaan met anderen dan voorheen. Nepal, een echte aanrader: combinatie van prachtige landschappen en relaxte open mensen, een land dat je terugbrengt naar puurheid van mens en natuur zoals je het in Nederland bijna niet meer tegenkomt.

Saskia de Graaf Kinderen een kans kunnen geven

Met een deel van de Kin San Tai Chi groep uit Almere en Den Haag hebben we in oktober een rondreis door Nepal gemaakt. Het was een zeer bijzondere reis met alleen maar hoogtepunten voor mij; al is de cultuurschok groot en de armoede die ik zag hartverscheurend. Mede daarom was het bezoek aan de Pashupati school voor mij een van de hoogtepunten. Met de Kin San Tai Chi Academie steunen wij Foundation Care For All. Door de aardbeving in 2015 was een aantal lokalen van de school ingestort. Met onder andere onze donaties werden de vijf lokalen weer opgebouwd.

Om bij de school te komen, waar we een openingsceremonie bijwoonden voor een aantal herbouwde lokalen, reden wij in een konvooi van drie jeeps in drie en half uur van Pokhara naar de school boven op de berg. De weg was onverhard, vol kuilen, nat en glibberig. Het leverde ons een leuke band op en we zaten vast in de modder. Ik heb enorme bewondering voor de kinderen gekregen die elke dag onder deze omstandigheden lopend de berg op en af moeten.

Bij aankomst kregen een lunch aangeboden en aansluitend werden we met een staande ovatie onthaald op het schoolplein. Daar hoorde ik voor het eerst het Nepalese volkslied, kregen we bloemenkransen omgehangen, een zang- en dansvoorstelling en (grotendeels onverstaanbare) toespraken. Het is mooi om te zien dat de kinderen zo weer een kans krijgen om te leren en dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan hun persoonlijke groei.

Heleen Wagenaar Kippenvel in Nepal

6 oktober 2017 begon onze trip door Nepal met bezoeken aan Kathmandu, Bhaktapur, Patan, Pokhara en Chitwan. Tussendoor bezochten we o.a. de Pashupati-school in Pokhara. Dat maakte deze reis heel bijzonder. Het is een project dat ondersteund wordt door FCFA, waar onze Kin San Tai Chi Academie ook aan doneert. Een uitgelezen kans om te zien hoe ons geld wordt besteed.



Eerst een beetje in Nepalese stemming komen in en rond Kathmandu: met een bus naar Pashupatinath en Boudhanath. Beide bomvol toeristen maar het was dan ook heel indrukwekkend, vooral de 'afdeling bejaarden' in Pashupatinath: in een land waar de sociale voorzieningen zo minimaal zijn wordt in ieder geval op deze plek goed voor de oudjes gezorgd. De oude, heel oude mensen die daar woonden, waren happy, vrolijk en zo te zien redelijk gezond.

Na een paar dagen wandelen langs 'uitdagende' ravijnen, onder leiding van onze gids Ajay Pant die inmiddels bijna beter Nederlands dan Nepalees spreekt, ging de tocht naar Bhaktapur.

Mark van den Eijkel van FCFA had zich inmiddels bij ons gevoegd en regelde drie jeeps voor de tocht naar de 40 kilometer verderop gelegen Pashupati-school. Daar hebben we 3,5 uur overgedaan. Ik mocht op mijn 62e achterin de kattenbak. Maar het was de moeite waard, al was het maar door allerlekkerste dal bhat die ik ooit heb gegeten!

Het doel en het hoogtepunt waren natuurlijk de opening van de nieuwe klaslokalen. Na de aardbeving waren de ingestorte lokalen met steun van onder andere onze giften via FCFA weer opgebouwd en die dag maakten we de opening mee. Toen we daarvoor met z'n allen van het dorp naar de school liepen hoorden we applaus: alle kinderen ontvingen ons juichend en klappend. Dat gaf eerst even een Beatrixgevoel maar al gauw kreeg het kippenvel de overhand. Wat betekent die school veel voor de kinderen en gelukkig kunnen wij daar iets aan bijdragen! Het was een prachtige middag en we waren getuige van een mooi opgezet programma, uiteraard inclusief het volkslied, speeches en een rondleiding door de school. Iedereen was blij en enthousiast!

Het was een reis van om nooit te vergeten. Ik was voor de tweede keer in Nepal. De eerste keer vond ik Nepal - en nu nog steeds - een mooi en vooral leuk land om te zijn met al die vriendelijke en vrolijke mensen, ondanks hun soms moeilijke omstandigheden.